



Mag ik me even voorstellen?

Ik ben Mieke Harsen, geboren in 1950 en woonachtig in Oud Gastel

Het zandpad naast de boerderij, waar ik ben geboren, was één groot tekenvel met een spijker als potlood. Later als juf op de basisschool kwam dat tekenen goed van pas.

Na een lange zoektocht van allerlei technieken uitproberen koos ik voor acryl, vanwege de vele mogelijkheden. Om mijzelf verder te bekwamen, volg ik lessen en workshops.

Ik ben niet in één stijl te vangen en schilder wat mij op dat moment raakt.

Het maken van een schilderij is een creatief proces.

Elk werkstuk begint met een sprong in 't diepe, met een leeg doek. Na een spel met verf, kleur en verschillend materiaalgebruik ontstaat een verrassend geheel.

Foto's van reizen, beelden uit de natuur vormen meestal de inspiratiebron voor mijn werken.

Ik geniet van het schilderen en vind 't leuk om mijn werk hier in dit mooie restaurant te laten zien.

Hopelijk geniet u ervan?

Mocht u belangstelling hebben? 0615533260

